

Van erf tot erf



In gesprek met boeren aan de keukentafel

Het lijkt soms alsof boeren en burgers lijnrecht tegenover elkaar staan in maatschappelijke discussies rondom ons voedselsysteem. Om samen te kunnen werken aan eerlijk en duurzaam voedsel is de connectie tussen boeren en burgers heel belangrijk.

Daar wil Milieudefensie aan bijdragen door in het najaar van 2017 te starten met het opbouwen van duurzame relaties tussen boeren en burgers.



Doe mee!

Wil jij je laarzen aantrekken en bij boeren in jouw buurt op bezoek gaan? Kom dan op 24 en 25 juni naar de Eemlandhoeve. Daar bouwen we samen aan de relatie tussen boeren en burgers.

Voor aanmelding of vragen graag een mailtje sturen naar Job van den Assem of Marije van der Kruk via: team.voedsel@milieudefensie.nl.

Wat gaan we doen?

In het najaar gaan we met een grote groep betrokken burgers van erf tot erf langs bij boeren. In één op één gesprekken willen we graag de persoonlijke verhalen horen van boeren; hoe werken ze, wat motiveert hen om anders te boeren, waar lopen ze tegenaan en hoe zien ze de toekomst van de landbouw in Nederland?

Waarom gaan we dit doen?

Deze gesprekken vormen een belangrijke eerste stap om boeren en burgers meer met elkaar in verbinding te brengen. Als we elkaars taal spreken, kunnen we een mooie tweede stap zetten: gezamenlijk bouwen aan een eerlijk en duurzaam voedselstelsel. Want we zullen samen moeten zorgen voor verandering.

Waar gaan we de verhalen voor gebruiken?

De verhalen gebruiken we in de voedselcampagne van Milieudefensie. Door de verhalen online en offline verder te vertellen en samen campagne te voeren, zorgen we voor meer zichtbaarheid en draagvlak rondom duurzaam en eerlijke voedsel. Dit kan andere boeren en burgers inspireren om ook mee te doen. Zo blijven de connecties tussen boeren en burgers groeien. Meer informatie over de voedselcampagne vind je op: www.milieudefensie.nl/voedsel.

Wanneer gaan we de gesprekken voeren?

Datum	Meer informatie
<p>Wanneer: 24 en 25 juni 2017</p> <p>Waar: Boerderij de Eemlandhoeve vlakbij Amersfoort</p>	<p>Tijdens deze twee dagen bereiden we de gesprekken voor; hoe zorgen we ervoor dat we de juiste vragen stellen en hoe zetten we de gesprekken om in verhalen die raken en laten zien dat er dingen moeten veranderen in ons voedselsysteem. Met een afwisselend programma geven we de gesprekken vorm en trainen we groepen om ze te gaan voeren.</p> <p>Daarnaast kijken we naar manieren en middelen die we kunnen inzetten om de verhalen te verspreiden en hoe we meer deelnemers voor dit project kunnen werven.</p>
<p>Wanneer: Gedurende de zomerperiode</p>	<p>Bereiden we de gesprekken verder voor. We werven samen deelnemers die gesprekken willen gaan voeren, brengen boeren in de regio in kaart en benaderen ze alvast.</p>
<p>Wanneer: Begin oktober</p>	<p>Organiseren we samen met een aantal deelnemers een regionaal vervolg op de training van 24 en 25 juni. Met vier regionale trainingen bereiden we de geworven deelnemers bij jou in de buurt samen voor op de gesprekken.</p>
<p>Wanneer: In oktober, november en december</p>	<p>Zitten we aan de keukentafel bij boeren om te luisteren, vragen te stellen en de verhalen te vinden.</p>
<p>Wanneer: December en daarna</p>	<p>Werken we de verhalen uit en maken ze toegankelijk voor een breder publiek.</p>
<p>Wanneer: Op vrijdag 8 december</p>	<p>Sluiten we de gesprekken af met een groot voedselgala in Amsterdam, waar we met boeren en burgers bij elkaar komen.</p>
<p>Wanneer: In 2018</p>	<p>Worden de gebundelde gesprekken en verhalen uitgebracht en organiseren we daar (lokale) activiteiten omheen.</p>